

Mijn betoog zou een brief aan JP Coen moeten zijn. Een brief aan hem over het slavernijverleden. Coen is bijna 400 jaar geleden overleden en kan niet reageren op mij, zichzelf niet verdedigen. In onze tijd wordt dat gezien als zeer onrechtvaardig. Iedereen in onze tijd, al ben je de grootste crimineel, heeft het recht op verdediging! Dat is nu zelfs grondwettelijk geregeld!

Daarom richt ik mij niet aan Coen, maar aan de gemeente Hoorn met al haar inwoners en aan een ieder die dit wilt horen.

Ik denk dat iedereen het er wel over eens is, dat de slavernij verschrikkelijk was in die tijd. Niemand heeft het recht een ander te "bezitten", gezinnen uit elkaar te rukken, te mishandelen en te vermoorden. Gezien vanuit onze tijd vinden we dat!

Maar in de tijd van de Gouden Eeuw, wisten ze niet beter. Zo was toen het leven, waar slavernij, onderdrukking - niet alleen van slaven maar voor alle onderdanen in die tijd en geweld de normaalste zaak van de wereld was, waar gezinnen met kinderen zelfs als gezellig uitje naar openbare executies gingen kijken. Een hele andere tijd dus met andere waarden en normen. Hoe kunnen wij vanuit onze tijd met onze waarden en normen, die tijd veroordelen?

We kunnen er wel veel van leren. Het erge is, veel heeft de mens er nog niet van geleerd. Nog steeds is er slavernij, vrouwenhandel. Nog steeds zijn er kinds huwelijken en kinderarbeid, nog steeds is er geweld!

Wij moeten dus niet bezig zijn met onderzoeken naar het verleden, een verleden waar we niets aan kunnen veranderen, maar wel met waar wij nog wel invloed op hebben: het heden en de toekomst!

Daarom gemeente Hoorn: een van uw vragen is wat we verder met het gedane onderzoek moeten doen? Mijn antwoord is: ervan leren, maar STOP alstublieft MET DEZE ONDERZOEKEN! Excuses zijn al gemaakt door onze premier en onze koning. Waarom dubbelop? Waarom tonnen geld reserveren hiervoor terwijl we nu al zoveel armoede kennen in Hoorn? Of gaat u door? Gaan we straks schadevergoedingen betalen? U als gemeente betaalt de rekening hiervoor niet hoor, dat doet de burger! De burger die het al zo moeilijk heeft in deze tijd.

En aan wie gaan we dat betalen? Op die vraag wist een mevrouw van de opgetrommelde actiegroep aanwezig op de discussieavond van afgelopen woensdag geen antwoord. "Dat moeten we nog onderzoeken" vertelde ze. Dus dat leeft zeker ook! Houd u daar dan wel

rekening mee!

Ja educatie op school is ZEKER belangrijk. Vertel de kinderen op scholen over het slavernijverleden! Maar eigenlijk begint de educatie al thuis. Ouders hebben de meeste invloed op kinderen. Kinderen discrimineren van nature niet, dat leren ze in beginsel van hun ouders en hun directe omgeving. Leer ze dat er een "wij" is, niet een "wij en zij", leer ze dat iedereen gelijk is, leer ze respect te hebben voor een ieder ander, maar ook voor henzelf. Je mag trots zijn op jezelf, wie je bent en waar je vandaan komt, dat mag. Zolang iedereen elkaar blijft respecteren, is daar helemaal niets mis mee.

Daar ligt volgens mij de oplossing van ons vraagstuk: onze kinderen zijn de toekomst, laten we in HEN investeren, niet in het verleden waar we totaal geen invloed op kunnen hebben.

Daarom wil ik ook dat het beeld van JP Coen blijft staan op de Rode Steen. Dit beeld hoort bij de geschiedenis van Hoorn en is een geweldige tool voor o.a. scholen om rondom het beeld de eerlijke waarheid te vertellen. Plaats hem niet achter een kassa van een museum. Want dan is hij alleen bereikbaar voor cultureel geïnteresseerden met een ruime beurs.

Mijn droom? Respect voor elkaar, over en weer! Een wereld zonder discriminatie! Één wij, geen wij en zij!

Al deze protesten en discussies benauwen mij en velen anderen. Het drijft ons juist verder uit elkaar! Ik vind dat zo jammer! Besef dat los van de slavernij er heel veel mensen zijn die ook pijn hebben uit het verleden. Die pijn zullen we met z'n allen moeten dragen, maar gedane zaken nemen geen keer. We moeten verder en werken aan een mooie toekomst!

Renata